

Det var mönstring vid Karby 23 februari 1934. Harry Berg från Viklau, liksom många andra i årskullen, gick dit.

31 maj 1935 rykte den då 21-årige 917634 Berg in på I18. Han gjorde 90 dagars militärtjänstgöring. Direkt därefter, d v s 12 september, fick han göra sin första 30-dagars repövning. Manöver gjordes i Öja. 8 oktober 1935 var det utryckning.

Nästa möte startade 10 september 1936. Efter en tid blev man förlagda i Tingstäde. Manöver gjordes på norra Gotland och det var busväder när man cyklade tillbaka till Tingstäde. Men man var glada att man inte behövde cykla till Visby.

Innan utryckning, 7 oktober, bad Harry att sergeant Arvid Jakobsson skulle skriva en ansökan om anställning åt honom, och att han skulle få stanna kvar tills anställningen startade. Sergeanten skrev ansökan och Harry blev kvar i Tingstäde. Där fick han bli a servera officerarna. Den 13 oktober blev han dock kallad in till regementet. Där fick han bli a fylla madrasser med halm och sy ihop dem.

1 november fick han, tillsammans med 50-60 stycken andra sökande, göra olika tester. Bli a fick de en fråga om vad Charles Lindberg hörde samman med. Under vistelsen i Tingstäde hade Harry suttit tillsammans med någon som just då läste tidningen och berättade att det stod om en som hette Charles Lindberg och hade flugit över Atlanten. Harry mindes det och svarade: flygning.

Harry och 20 andra blev antagna. De anställdes vid I18, där de började sin utbildning till befäl på Kungliga Gotlands Infanterikår (volontärsoldatskola). De var förlagda på 2 logement.

Harry kallades Monsunen för vid inryckningen sjöng han "Möte i monsunen" av Evert Taube

För Harry var det ett himmelrike. I stället för att vara obetald dräng i sitt eget hem: att t ex stiga upp 5.30 och gå ut och mjölka innan han kunde göra frukost till sig, kunde han nu stiga upp kl 6.30 när reveljen blåstes, tvätta och klä på sig, bädda sin säng och kl 7 gå till den serverade 1:a frukosten (1 mugg kaffe, 2 smörgåsar och 1 tallrik välling).

Kl 7.30 var det uppställning. 10.30 – 12.00 hade de lunch. Sen var det övningar.

På vardagar slutade övningarna kl 17.00. Därefter var det obligatorisk tvättning och vapenvård. Sen bytte man om till III-mundering (uniform efter tjänstens slut) och gick till middagen som började 17.30. Kl 21.30 blåstes tapto och då var det dags att bege sig till förläggningen. Kl 22.00 var det avlämning. Det betydde att man skulle ligga i eller stå vid sin säng. Kl 22.15 var det tystnadssignal.

På lördagar var det tjänst till kl 15.00. Sista timmen var det strumptvätt, vapenvård och persedelvård. Man stoppade t ex sina strumpor.

På söndagar var man ledig om man inte har vakt eller brandberedskap (då var man ledig på plats)

På fritiden pluggade Harry mest. Ibland gick han till marketenteriet och köpte silverte (varmt vatten och socker) och en kubb, för ca 10 öre.

Musikkåren spelade i matsalen varje onsdag.

På vintern var det dans i gymnastiksalen varje söndag kl 19 – 21. Delar av musikkåren spelade.

Harry och hans kompisar hade samlat till en grammofonskiva "Aj, aj kapten". En av kompisarna hade en grammofon som var lite trasig (man fick själv snurra på skivan).

Harry sjöng mycket, helst i tvättrummet för det var så bra akustik

Fredagen den 15 oktober 1937 ryckte Harry in på korpralskolan på I18. I februari 1938 var det vintermanöver i Jämtland. De var förlagda på I21 i Sollefteå. I april (eller maj) 1938 var det utryckning.

Därefter blev Harry placerad som gruppchef på 2:a kompaniet. Kompanichefen hette Antonsson.

Hösten 1938 till april 1939 gick Harry furirskolan.

När de ryckte ut grasserade scharlakansfeber på I18. Ingen inryckning gjordes då, utan fastlänningar fick stanna på fastlandet och gotlänningar fick rycka in till bevakningsstyrkan i Tingstäde. Harry blev placerad där som utbildare på 8 cm's granatkastare. Tore Dahlgren var avdelningschef.

Vid ett tillfälle skulle Tore vara ledig och han överlät ansvaret till Harry.

Harry tänkte att det skulle bli en rolig dag och kommenderade eleverna att ställa upp pjäserna. Man övade bl a instrumentinställning. Men plötsligt var det en elev som satte krokben för en annan som ramlade omkull. Harry röt åt dem att sluta, annars skulle de minsann få göra något annat. Men bråket fortsatte och Harry beordrade dem att plocka ihop och därefter blev det harvning i tre timmar: marschera, halt, lägg materiel, tag materiel, eldställning, förflyttning..... 5 minuter innan matsalen skulle stänga avbröt Harry övningen.

Stjärnstafetten gick varje år t o m 1938. Den utgick från gatukorsningen vid Donnerska hagen.

1939 skulle Harry delta i en terränglöpning, övl Björns vpr, (5 km?). Han cyklade från Viklau till I18 på morgonen. Starten var vid Donnerska hagen. Man rundade vattentornet och vidare ut till Kungsladugården. Mål var i Donnerska hagen. Harry var mycket trött efter cyklingen och Holmstrand sprang lätt om honom. Men så småningom fick Harry tillbaka krafterna, kunde springa förbi en nu trött Holmstrand, och vann tävlingen.

Varje år i december var det plutonfälttävling (ev cykling, orientering, målspaning, förflyttning en sträcka på tid, skjutning, bivackslagning). Det aktuella året var Anders Dahlin banläggare. Harrys pluton var sist och hade nummer 13. Efter målspaningen, som var vid Bara ödekyrka, kom stationschefen Ragnar Randler fram och talade om för pluton 13 att de hade det bästa resultatet. När man hade kommit i mål, ställt in cyklarna och var på väg till kompaniet kom Anders Dahlin i bil. Han stannade, klev ur, gjorde honnör och gratulerade den segrande plutonen, dvs nr 13. Men så blev det inte: plutonchefsskolan skulle alltid vinna. Därför hade man t ex strukit målspaningen. Man sa att det var för mörkt när sista lag var där. Sista laget var nr 13 som hade bästa resultatet.

1 september 1939 kommenderades det ff dvs förstärkt försvarsberedskap. Grabbarna som skulle ha ryckt ut fick alltså inte göra det. Man fick lämna in sin uniform modell 10 och hämta ut en modell 23. Civila lastbilar mönstrades in. Man fick vänta på dessa och först kl 20.00 på lördagen kunde man ge sig iväg till Gothem. Där låg man i bivack i ett änge. Efter 14 dagar upphörde ff och grabbarna fick rycka ut. Harry var följebefäl till Hässleholm.

I december 1939 var det mobilisering vid Bjärs i Othem. Två dagar före inryckning beordrades Harry att hämta utrustning vid stationen. Borg var kvartermästare.

20 man i taget utrustades. Borg ropade ”vantar”. Harry och övriga underbefäl tog en bunt vantar och delade ut. Borg ropade ”mössor”. Man tog en bunt mössor och delade ut. Osv...

Kompaniet cyklade till Ardre, men Harry och några av grabbarna fick med två lastbilar hämta halm vid Stava och se till att det delades ut på gårdarna i Ardre där man skulle förläggas. Man låg på halmen på golvet och hade militärkappan över sig. Senare fick man även madrass- och kuddvar och filt.

Harry m fl var först förlagda på andra våningen hos John Pettersson, Bringsarve.

Senare bestämdes att underbefälen skulle förläggas hos Emil Larsson, Bringsarve. Det var Harry, Bengt Larsson (Lideborg), Lennart Toresäter, Nils Smitt, Dalbäck från Ire, Johansson från Roma och Lund.

De köpte virke vid snickerifabriken i Ljugarn och byggde våningssängar.

Emil Larsson hade en dotter som hette Helena. Hon blev senare fru Berg.

På hösten 1940 åkte Harry in på depån på Visborgsslätt.

I juni 1941 blev han utkallad till fältförbandet i Ardre igen.

1941 förlades man 2 månader i Ala och därefter förflyttades man till Rute. Harry skulle bli chef för att återställa förläggningen, men blev åter inkallad till depån. Han blev befäl på furirskolan och utbildade

bl a i tung tjänst (granatkastare och kulspruta).

1941, efter sex års tjänstgöring, blev Harry befordrad till konstituerad sergeant. Lönen blev då 363 kr/månad och terminsavgiften 13 kronor/10:e dag.

Harry ville bli polis. Han tog avsked 1 november 1941 och ansökte till både Stockholm och Göteborg. Men han blev istället inkallad.

1942: Harry höll utbildning i Volontärsoldatskolan i Tingstäde. Underofficerare och furirer var förlagda vid Furubjärs. Harry och Randler bodde i samma rum. I ett annat rum bodde Nannesson och Fondelius. En av volontärerna var Karl-Arne Fontell.

19?? Harry var förlagd en vecka vid Alskog stiftsgård. Det var befälsskola. Bertil Holmgren var kompaniadjutant. Han hade venia. Harry och Bertil delade rum. Tore Siltberg gjorde rekryten som chaufför. Han var organist. De anordnade gudstjänst i kyrkan. Bertil predikade, Tore spelade och Harry sjöng.

Harry fick möjlighet att studera vid FL, Försvarets läroverk, i Uppsala, om han tog anställning igen. Han gjorde så och från oktober 1942 till 15 maj 1944 studerade han vid FL. Man skrev flera tentamina. Den sista innehöll frågor från hela utbildningstiden.

Nästa utbildning startade i oktober 1944. Då gällde det AUS, Arméns underofficersskola, i Uppsala. Den avslutades den 25 augusti 1945. Även den innehöll ett flertal tentamen. En pågick 5 timmar i sträck.

1945 var det vintermanöver i Jämtland. Det var marsch från Sylstationen till Vålodalen, i snöstorm och från Vålodalen mot antingen Enarfors eller Underåker

April 1946 – oktober 1946: Harry och en officer från I18 var förlagda i Eksjö på en försöksbataljon. De hade övningar i Skillingaryd och var även någon gång i Halland.

Vid inryckningen visade det sig att några av grabbarna hade gjort något ofog på stan. Därför blev de beordrade att patrullera på stan mellan kl 18.00 och 01.00. Det behövdes en patrullchef och det blev Harry. Harry tänkte att här skulle de minsann få gå. Så småningom var det en av grabbarna som sa att nu klarade han inte att gå längre. Men Harry sa att han inte kunde ge honom lov att sluta. Det enda sättet var att gå till kasernvakten och be dagofficeren att han skulle få avbryta. Men det ville inte grabben utan han skulle försöka ett tag till. Klockan 24.00 kom en cykelordonnans från förläggningen och talade om att nu skulle patrulleringen avbrytas.

Kompaniet fick sedan fortsätta att patrullera flera kvällar i veckan tills något annat kompani hade gjort något fuffens och fick överta patrulleringen.

En gång när de skulle ha skjutövning i Halland blev skjutningen inställd pga att det blev lovligt att skjuta raphöns, och företaget som ägde marken ville ut och jaga. Det var bara för bataljonen att cykla tillbaka till Eksjö. Harry konstaterade att de inte skulle vara tillbaka på förläggningen förrän kl 24 och då skulle de säkert vara hungriga. Så när de kom till en telefonkiosk ringde han till mässförestånderskan och bad att hon skulle ställa in smörgåsar och pilsner på hans rum, till de tre underofficerarna.

När grabbarna skulle rycka ut bjöd de på fest på ett pensionat. Pensionatet ordnade maten och grabbarna ordnade varsin halvpanna. Efter festen följde de Harry till förläggningen där han hade ett rum. Nästa dag var Harry bakfull och spydde. När städerskan kom sa Harry att i dag skulle hans rum inte städas.

På måndagen när han träffade plutonen igen sa grabbarna att de aldrig hade trott att han skulle klara av festkvällen. Han hade druckit 17 supar.

1947? Harry underofficer, Löjtnant Byström officer, Folke Magnusson underbefäl och en menig, tog hem generalskan Törngrens vandringspris i skidstafett 4 x 1 mil.

På befälsrummet på I18 kunde man vara när man inte hade något att göra. Där fanns en skrivmaskin och en bunt gula (billigare) papper. En dag 1950 fick Harry för sig att han skulle öva maskinskrivning. Det låg ett TL om att AUS sökte en underofficer där och Harry skrev en ansökan, för tränings skull. Pappret blev sen liggande på befälsrummet. Efter flera dagar ringde någon från Expeditionen till Harry och sa att "Din ansökan till AUS måste skrivas på vitt papper. Vi kan göra det men du måste komma och skriva under den". På något sätt hade Harrys papper kommit till Expeditionen. Harry bestämde sig för att låta ansökan gå iväg. Eftersom han var utbildad på tung tjänst fick Harry tjänsten.

1 april 1950 – 1 september 1951 tjänstgjorde Harry på AUS.

Harry låg vid ett tillfälle förlagd på Karlsborg och skulle hem på semester från AUS nästa dag. 3 underofficerare ville att Harry skulle följa med och festa på Kanalhotellet. Harry ville inte, och för att muta honom skrev den ene ut en militärbiljett åt honom till hemresan.

Någon gång mellan 1951 och 1957 var man förlagda en sommarvecka strax norr om Folhammar. Plutonen övade för idrottsmärke. Sjöblom och Harry var för tillfället ensamma i tältförläggningen. Sjöblom slog upp en grogg och Harry en öl. Plötsligt blinkade det till i skogen. "Nu kommer regementschefen", utbrast Harry. Harry tog sin öl och smög iväg ut till grabbarna. Han trodde att Sjöblom och regementschefen, som hette Hakvinius, skulle komma efter. Men de kom inte, så Harry gick tillbaka till förläggningen efter en stund. Där var det

lugnt. Hakvinius hade åkt igen. Han hade inte märkt någon alkoholförtäring. Sjöblom hade hunnit gömma sin grogg under en enebuske.

Någon gång 1954: Harry var kvartermästare för ett värnkompani. Bertil Häglund var bas på avdelning P. Harry fick inte in uppgifter om gasmaskstorlek från plutoncheferna. Till slut måste han ändå lämna in böckerna till Häglund. Häglund ringde och påpekade att Harry inte hade fyllt i gasmaskstorlek och att han var tvungen att göra det. Häglund lämnade tillbaka böckerna och Harry, som omöjligtvis kunde få tag på uppgifterna, fyllde i I i den första, II i den andra, III i den tredje, I i den fjärde o s v.

Efter avrustning i Rute saknades en pistol. Det visade sig vara kaptenens pistol och när Harry påpekade för kaptenen att "Kapten har inte lämnat in sin pistol" fick han ett nonchalant svar att "Den ligger där". En särskild transport fick göras till Rute med pistolen.

Kapten ville kvittera ut en cykel. Harry utrustade den med pump m m, ställde den i korridoren och meddelade kaptenen. Kaptenen beordrade att den skulle ställas ut i cykelstället. Där stals den. Några grabbar hittade den senare i lägret utan hjul. När Harry påpekade för kapten att han inte hade lämnat in cykeln fick han ett ursinnigt svar "Jag skiter i cykeln".

I april 1957 började Harry jobba på Intendenturavdelningens expedition på I18.

I september 1960 övergick han till Tygans expedition. Där arbetade han till sin pensionering.

1964-09-30: Harry och Harry Christiansson (förvaltare) pensionerades. De tog var sin grogg på mässen innan de gick tillsammans hemåt, skiljdes vid Hagagatan och fortsatte hem var och en åt sitt håll.

Senare, i samband med ändring av befälsgraderna, befordrades Harry till kapten.

(1 april 1969 - 1 september 1972 arbetade Harry som skjutfältsunderofficer på Blåhäll)