

## **Stockholmskretsens medlemsdag den 26 oktober 2013**

Den planerade medlemsdagen genomfördes i kvarterslokalen "Åttingen" på Reimersholms-gatan 45, Stockholm. Efter styrelsens olika förberedelser kunde ordföranden Lars-Inge Hägle hälsa alla varmt välkomna. Ett särskilt välkommen riktades till Hedersledamöterna Kjell "Charlie" Hedman och Anders Sifvertsson. Anslutningen kunde ha varit något bättre än de 18 som anmält sig varav 16 kom till träffen. Det var dock en trogen och förväntansfull skara medlemmar, som mötte upp vid samlingen kl 1500. Förutsättningen för dagen var angivet i inbjudan nämligen att programmet blir vad vi själva gör det till. Avsikten med dagen var att alla medlemmar kunde få tillfälle att träffas, ha kamratlig samvaro, tala om minnen och inta en måltid till ett humant pris. Det fanns plats för både minnen, historiska berättelse och händelser från den militära tjänstgöringen.

Efter välkomsthälsningen hölls en parentation över Sigurd Sandström som avled efter årsmötet 2013. Parentationen omfattade också alla avlidna medlemmar i kretsen sedan 1935. Ordföranden tände ett ljus för alla och mindes orden i Jan-Olof Ejnervalls dödannons (avled den 9/1 2009) "En gång blir allting stilla, en gång får allting ro". En tyst minut hölls var-efter Bengt Belfrage spelade taptosignalen till Minne av de avlidna.

Sedan följde visningen av filmen "Den sista tiden på P 18", som flera inte tidigare hade sett. De närvarande presentera sig och fick berätta om sin bakgrund, tjänstgöringar mm knutna till Gotland och regementet. Därmed fick vi alla en god kännedom om varandra. Efter ordförandens högtidstal kunde så den goda måltidsbuffén avnjutas med sång och framförda minnen.

Under kaffet framförde Anders Wikare tack till styrelsen för ett trevligt arrangemang och för den fina tiden han upplevt med kretsen under alla år. Bengt Belfrage överlämnade SMKR förtjänstplakett i guld och diplom till Lars-Inge Hägle

Kvällen avslutades med droppning av fanorna förda av Robert von Knorring med kretsens röda fana och Knut Göthe med den svenska fanan medan Kristofer Gegenwarth höll upp

namnskylten. Under droppningen framfördes paradmarsch på signalhorn av Bengt Belfrage. Det blev därmed en värdig avslutning på Kretsens verksamhet för medlemmarna. Ordföranden konstaterade att allt har sin början och ett slut samt framförde ett varmt tack till alla för deltagandet i medlemsdagen.

Utbringade ordföranden en skål för alla åren tillsammans med kamratkretsen och en tillönskan om fortsatt verksamhet i huvudföreningen på Gotland.

Deltagarna kunde resa hem vid 1900-tiden efter en minnesvärd avslutningsfest för kretsen.

**Lars-Inge Hägle**  
**Ordförande**

---