

Åter dags för KamratFöreningsÖvning

Torsdagen den 25 augusti samlades ett antal medlemmar på Regementet. Totalt var knappt 40 medlemmar, inkluderat funktionärer, anmälda till årets KFÖ. Färdledaren Lars Boström tog befälet och gjorde indelning i kompanilag. Efter ombordstigning i bussen anträdde färden mot dagens mål, som inte var okänt – Fårö. Ytterligare ett antal medlemmar hämtades upp längs vägen och efter en stund delades dagens "tipstolva" ut. Det var ett frågedokument som bestod av 30 frågor som skulle besvaras av kompanilaget och lämnas in i anslutning till lunchen. Frågorna var dagsaktuella och handlade om Fårö, Linné, Ingmar Bergman, Kursgården mm.

Första målet på Fårö var Engelska kyrkogården där Jan-Erik Engström väntade med det efterlängttade förmiddagskaffet. Hälsningar framfördes från ett antal kamrater som av olika anledningar inte hade möjlighet att delta. Nypan, Lars-Göran Nyberg, började med att berätta om den Engelska kyrkogården, Krimkriget tappade minnesstenar och andra sanna och sannolikt osanna historier om platsen. Fårö-boende Inez Sikora tog över guidningen och berättade om agtak, lambgifter, Fårö natur och Ingmar Bergman. Det fortsatte hon med under den fortsatta turen mot Fårö kursgård, det gamla FBU-lägre. Guidning i det här gänget är inte helt lätt eller tvärtom. Det finns flera kunniga som är beredda att rätta, komplettera och kommentera.

Efter en god och närande lunch på kursgården fortsatte färden österut på Fårö. En ny guide har nu anslutit. Ingvar Söderdahl, Fåröbo, gammal fyrvaktare, och väl insatt i Fåröbornas liv och leverne. Jens Werkander kompletterade med sin lokalkännedom under färden mot Ava-eken. Där berättade Lars Brolund om eken och Carl von Linnés besök på 1700-talet.

Färden fortsatte mot Fårö fyr. Där bjöd Ingvar oss att bestiga den ca 30 meter höga byggnaden. Tunga steg för en del av oss men utsikten från toppen var underbart vacker. Ingvar har tjänstgjort på fyren när den var bemannad och är väl insatt i fyrens historia.

Nästa mål på färden var Helgumannens fiskeläge. Där mötte Lars Weinebrandt upp. Lasse är gammal Ka-officer, en av markägarna och bodägare vid Helgumannen och kommandant på kursgården. Lasse berättade om fiskeläget och vi fick möjlighet att se hur några av bodarna ser ut på insidan. Efter en kopp kaffe på den underbara platsen i det underbara vädret gick färden mot kursgården.

Efter framkomsten vidtog inkvartering och efter en stund samlades vi på Stopets uteplats. Där berättade vår vice ordförande, Jan-Erik Engström, kort om det senaste angående Gotlands återmilitärisering och om kursgårdens utveckling. Han förrättade också prisutdelning i frågesporten. I år tog 8.komp hem den åtråvärda bandplattan. Laget bestod av Bertil Andersson, Mats Hjorth, Rolf Jakobsson och Robert von Knorring.

Utvärderingen var entydig. Tiden för KFÖ-n var rätt. Det bör bli en ny övning 2017. Varför inte östra Gotland?

Dags för middag. Kamraterna bänkade sig i matsalen och intog en utsökt middag bestående av sill till förrätt, grillat lamm och potatisgratäng till huvudrätt och saffranspannakotta till efterrätt. Dagens mat var som vanligt ordnad av resterna av tross m/ä. Det vill säga Agne Ahrling, Ove Björkander och Jöran Eldnor. Starkt understödda av sina respektive fruar.

Under middagen delade Jan-Erik Engström ut SMKR förtjänsttecken i silver till dagens busschaufför, Jan-Erik Frimodigs och Ove Björkander. Detta som tack och uppmuntran för deras insatser för föreningen. Sten Lindberg saluterade med fanfarer och bjöd därefter på Gotländsk sommarnatt på saxofon. Carl-Christer Hjorth framförde ett tack för maten och berättade ett antal självupplevda händelser från förr. Middagen avslutades med att Ingvar Söderdahl bad Fårö-bornas aftonbön.

Därefter förflyttade vi oss till Stopet där Jan-Erik höll baren öppen för de som var intresserade. Under kvällen berättade Bengt Belfrage om hornblåsarens roll i det tidigare försvaret. Han blåste också ett antal av de signaler som användes. Bland annat Regementets igenkänningsignal. Givetvis avslöt han med tapto.

Efter en god natts sömn och en närande frukost anträdde färden åter söderut. Då vi nått Gotländsk mark tog Bengt Tingström mikrofonen. Han berättade kunnigt och med inlevelse sägner och historier om personer och händelser i trakten av Lärbro. En liten avstickare gjordes till Laikarhajt där vi besåg klangstenen.

Efterhand lämnade deltagarna bussen och årets KFÖ var genomförd.

Vi framför ett tack till alla som bidragit till en trevlig verksamhet. Ingen nämnd och ingen glömd.



Medlemmar samlas vid på Regementet



Nyberg berättar om Engelska kyrkogården



Inez Sikora berättar om lambgiftet



Ingvar Söderdahl med medlemmar på Fårö fyr



Lasse Weinebrandt inför besöket vid Helgumannen



Helgumannens fiskeläge



Bengt Belfrage blåser Tapto

Fåröbornas aftonbön;

Kume så ga vör till kojs å kleida
av ora kleide
dä aina baine lägga vör bei balk, å
dä andra bei breide.
Å gud välsigne ora hustror å barn
å ora keutumegarn
å Gud give att ett stort skip
strander pa ora raine ei nat
så vör fa kume eut å roffa, å stjele,
å hagga bält.